

DO'S

Behandel iedereen met respect, zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden.

Hallo zeggen, iemand een fijne dag wensen, glimlachen of vriendelijk vragen of de ander geïnteresseerd is in een praatje, is oké.

Is het een leuk gesprek, dan kan je best om een telefoonnummer vragen. Accepteer ook een 'nee'.

Beëindig het gesprek als de ander aangeeft hier geen behoefte aan te hebben. Vraag niet waarom.

Spreek iemand aan wanneer je straatintimidatie ziet gebeuren. Zeg dat het niet normaal is. Is de dader in functie, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij de werkgever.

Help het slachtoffer. Vraag of het goed gaat. Dit toont aan dat diegene er niet alleen voor staat en geeft de dader het signaal dat dit gedrag niet oké is.

Denk ook aan je eigen veiligheid! Twijfel niet om de politie te bellen als de situatie dreigend wordt.

Tot slot, teken de petitie op onze website, deel deze flyer en praat over jouw ervaring met straatintimidatie.

DONT'S

Iemand respectloos behandelen of een seksueel getinte opmerking maken.

Een onbekende vrouw 'schatje', 'sexy', 'lekker ding' of iets anders soortgelijks noemen.

Iemand vragen te glimlachen.

Naar iemand fluiten of iemand naroeppen vanuit je auto.

Iemand achtervolgen, in het nauw drijven of betasten.

Een opmerking maken over iemands uiterlijk.

Zeuren om naam of telefoonnummer als zij al duidelijk heeft gemaakt dat ze die niet wil geven.

Iemand uitschelden of agressief reageren als ze aangeeft geen interesse in je te hebben.

Geen mensen naroeppen of uitschelden die hand in hand lopen.

Stichting Stop Straat intimidatie



INTEGRAAL BELEID

Stichting Stop Straatintimidatie werkt actief samen met lokale en nationale politici om beleid tegen straatintimidatie in wet -en regelgeving te bewerkstelligen.

Wij zetten ons in voor een beleid dat bestaat uit monitoring, voorlichting, en afstraffing via een boete.

Wij verzamelen handtekeningen op onze webiste voor een burgerinitiatief voor ons eigen voorstel van zo'n nationale boete.

Laat je stem horen op: straatintimidatie.nl

PARTNERS

Stichting Stop Straatintimidatie werkt samen met organisaties als de Gemeente Amsterdam, de Erasmus Universiteit, de Verenigde Naties en andere mensenrechtenorganisaties en verschillende Nederlandse jongeren- en LGBTQ+ organisaties. Wij verschijnen met regelmaat in de nationale media (tv, radio, krant) en geven lezingen over straatintimidatie.



WAT IS STRAATINTIMIDATIE?

Iedereen heeft op straat wel eens een nare opmerking toegeschreeuwd gekregen. Hoewel we het meestal negeren, is dit een vorm van intimidatie. In grote steden van Nederland is bekend dat zo'n 80% van de vrouwen te maken heeft met straatintimidatie. Ook de meerderheid van de LGBTQ+ gemeenschap heeft er vaak last van.

Straatintimidatie vindt plaats in de publieke ruimte, dader en slachtoffer kennen elkaar meestal niet.

Straatintimidatie is geen vorm van verleiding en heeft niets met flirten te maken.

Straatintimidatie bestaat onder andere uit naroeppen, uitschelden, sissen, in het nauw drijven, seksueel getinte opmerkingen maken of agressief vragen om seks.

Het uitblijven van een reactie of tegenspreken leidt regelmatig tot erger agressief gedrag.

Door straatintimidatie kun je bepaalde plekken gaan mijden of je anders kleden en daarmee word je bewegingsvrijheid beperkt. Om deze reden hebben de Verenigde Naties straatintimidatie in 2013 erkend als een mensenrechtenschending.

Het is dus hoog tijd dat we straatintimidatie in Nederland een halt toeroepen!